

The story of 'Het Doet Er Toe'

I composed this song in 1976. It was one of the first songs I wrote. It was then called 'Who Can Tell Me Where To Go'. The text described my insecurity and my search for a place in life. The song has always accompanied me and I therefore wanted to give it a place on my new album 'Everything changes'. Though the text should be rewritten, it was dated.

It became 'Het Doet Er Toe – It Matters Most'. When the new text was ready, I saw that it was the exact opposite of the old one. You don't have to search, everything is there, it's good that you are there. Being who you are is all you have to do.

I am very happy with the musical performance of 'Het Doet Er Toe' because this way I have heard the song in my head all these years. Step by step an instrument falls in; guitar, bass, congas, vocals, fender piano, drums, backing choir and finally the horn section. We end together in a swinging crescendo! After the last chorus the song was finished, but I unconsciously repeated the chords of the intro that René Bloks recorded. From that spontaneously the outro arose with vocals and again the whole band.

You hear in 'Het Doet Er Toe'

Hans Andeweg Vocals, acoustic guitar

René Bloks Fender Rhodes, bass guitar, percussion and drums

Debby Boekema Vocals

Harry Maes Trumpet

Jorg Verhoeven-Bon Alto and tenor sax

Fons Toonen Arrangement wind players

Hans Andeweg Text and music

Recorded by René Bloks at Muziekstudio Artichoque in Tilburg (NL)

Het doet er toe

Je bent hier ooit gekomen
Met duizend en één dromen,
Grote plannen, idealen,
De wereld mooier maken.

Weinig is geworden
Van wat je hebt gehoopt,
Of is dat de bedoeling
Omdat het altijd anders loopt?

De knikkers zijn verdeeld.
Er wordt om geld gespeeld.
Aan bod zijn grote krachten
En jij voelt je niet bij de machte(n)

Om het verschil te maken.
Ontspan, maak je niet druk
En zie de goede afloop,
Want dan heb je meer geluk.

Het doet er toe,
Waar je gaat en waar je staat.
Ook al is het vijf voor twaalf
En ben je straks te laat.

Het doet er toe,
Wat je voelt en wat je denkt.
Ja, het doet er toe,
Dat jij hier bent.

Elke vrijdag op de straat.
Demonstreren voor het klimaat.
Allemaal een puzzelstuk,
Leg het neer op goed geluk.

En zie hoe ieder bijdraagt
Aan een groot geheel.
Het is onvolledig
Zonder jouw deel.

Het doet er toe,
Waar je gaat en waar je staat.
Ook al is het vijf voor twaalf
En ben je straks te laat.

Het doet er toe,
Wat je voelt en wat je denkt.
Ja, het doet er toe,
Dat jij hier bent.

Een vlinder vliegt vrij en blij.
Een zacht zuchtje wind
Wordt een storm
En keert het tij.

Intermezzo met sax solo en blazers

Het doet er toe,
Waar je gaat en waar je staat.
Ook al is het vijf voor twaalf
En ben je straks te laat.

Het doet er toe,
Wat je voelt en wat je denkt.
Ja, het doet er toe,
Dat jij hier bent.

Het doet er toe,
Ook al lijkt het zonder zin,
Kijk terug op het einde
Dan zie je het begin.

Het doet er toe,
Wat je brengt en wat je schenkt.
Ja, het doet er toe,
Dat jij hier bent.

Jij doet er toe!
Jij, zij doet er toe!
Jij, zij, hij doet er toe!
Jij, zij, hij, wij doen er toe!