

Alles verandert

Alles verandert
Of je wilt of niet.
Alles verandert,
Ook het hoogste lied.
Alles verandert
Geen houden aan,
De winkelstraat,
Het klimaat,
De afstand tot elkaar.

Alles verandert
Waar gaan we heen?
Alles verandert
Samen of alleen?
Alles verandert
Niets staat meer vast.
Houd je nog van mij?
Is het nu voorbij?
Het was toch voor altijd!

Ik laat je los.
Ik laat je gaan.
Lief en leed,
Strijd en feest,
Het is goed,
Wat is geweest.
Vergeven,
Verder leven
Met een traan.

Alles verandert
Waarom ben je boos?
Alles verandert
Daarom deze roos.
Want alles verandert
Maar de liefde blijft.
Ik houd van jou,
Maar ga nu gauw,
En vind een nieuwe weg.

Ik laat je los.
Ik laat je gaan.
Lief en leed,
Strijd en feest.
Het is goed,
Wat is geweest.
Vergeven,
Verder leven
Met een traan.

Tussenspel

Woeste winden,
Alles op de kop.
Donderbuien,
Het geduld is op.
Niets is zeker
Maar dit is waar;
Deze weg loopt dood.
Het sein is rood.
Ons schip is in gevaar.

Dus laat nu los
En laat het gaan.
Vroeg of laat,
Alles komt en gaat.
Het hoort erbij
Voor jou en mij.
Vertrouw het hoger doel
Van ons bestaan.

Ja, vertrouw het hoger doel
Van ons bestaan.
Vertrouw,
Vertrouw,
Vertrouw,
Want alles verandert.

Het verhaal van 'Alles verandert'

Verandering hangt overal in de lucht. Het is een vlag die boven de hele Aarde wappert. Alleen door te veranderen kom je verder. Dat zien we al jaren bij de studenten in onze ECOintention opleiding en de vele projecten die we weer goed in hun energie zetten. We zeggen daarom vaak: 'Je bent niet op de goede weg, als er aan het einde van het jaar niets is veranderd in je leven.'

Begin 2019 was ik zelf 'aan de beurt' toen mijn liefdesrelatie plotseling ten einde was. Het trof mij diep en ik zat in zak en as. Verwelkom verandering! Walk your talk! Ik hoor het mijzelf zeggen in de opleiding. Tja, zo iets is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Desalniettemin is er altijd de keuze; 'Is de fles halfvol of is de fles halfleeg?' Ik heb altijd voor de eerste optie gekozen, want dat vind ik het beste perspectief. De weg is het doel, dus ga op weg. Je kunt meer dan je denkt, dus stop met denken en doe het!

Verdrietig en eenzaam ben ik toen achter de piano gaan zitten, hopen dat, zoals zo vaak eerder, muziek mij op zou vrolijken. En jawel, ook dit keer liet zij mij niet in de steek; in korte tijd vond ik de basismelodie, akkoorden en ruwe teksten van 'Alles verandert' en 'Met Rosalinde in het Licht'. Met het uitwerken van deze liedjes ging ik meteen aan de slag en zo verwerkte ik ook mijn ervaring.

Aldoende ontstond het idee om 'Alles verandert' in het laatste couplet van een persoonlijk- naar collectief niveau te tillen en met een koor te eindigen waarin een man twijfelend 'Alles verandert' zingt en vrouwenstemmen hoopvol 'Vertrouw, vertrouw, vertrouw'. In coronatijden trommel je niet zomaar een koor op, Puk en ik hebben daarom alle stemmen met veel plezier zelf ingezongen. Door Puk's prachtige solo op de altsax kreeg het lied een extra dimensie.

Ik ben erg blij met het resultaat!

Hans Andeweg